



Rondzendbrief



Rondzendbrief 100, januari 2015

Lieve vrienden en familie,

Aan het begin van 2015 wil ik graag iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen om het voor mij mogelijk te maken in Nepal te werken. Het is al weer 30 jaar geleden dat ik uitgezonden ben naar Nepal. Ik ben vooral onze trouwe hemelse Vader dankbaar. Hij beschaamt niet. Ook wil ik alle trouwe donoren en bidders heel hartelijk bedanken voor alle support.

Cursus in Swaziland (Z-Afrika)

Twee en half jaar geleden zijn Rianne en ik in Swaziland geweest om EduGate (Challence Ministries) te helpen een leerplan samen te stellen voor een opleiding voor kleuterleidsters door middel van een tweedaagse cursus aan het EduGate Team.



Inmiddels hebben ze een team van vier docenten en een team dat de administratie verzorgt. Afgelopen september heb ik een tweedaags seminar persoonlijke ontwikkeling en team opbouw gegeven.

In 2014 hebben ze de derde groep van 20 studenten opgeleid. Ik heb ook vier bijscholing gegeven aan de ex-studenten. De dag voor vertrek gaf ik een presentatie tijdens een netwerk bijeenkomst voor onderwijsfunctionarissen in dienst van de overheid en diverse andere organisaties die met de ontwikkeling van kleuteronderwijs in Swaziland bezig zijn. Het was heerlijk om te doen en ik heb genoten van de spontaniteit, het enthousiasme van studenten en het mooie Afrika.

Netwerken in Azië

In oktober ben ik in Singapore op speurtocht geweest om een opleidings instituut te vinden die de docenten van ECEC verder kunnen opbouwen in hun kennis van het kleuteronderwijs. Ik heb goede contacten kunnen leggen met een erkend onderwijs instituut (SEED Institution) dat 15 jaar ouder is dan wij. Wij kunnen veel van hen leren en hopelijk kunnen zij ons helpen onze trainingen nog beter te maken.

Consultatie in Aghanistan

In november zijn Rianne en ik voor World Vision acht dagen in Afghanistan geweest om training en advies te geven voor hun kleuteronderwijsprogramma. Dat was een heel nieuwe ervaring. Een prachtig landschap, maar heel droog. We vlogen met z'n vieren plus de piloot in 1,5 uur van Kabul naar Ghor.

Het was wel spannend omdat de Taliban net een Zuid Afrikaan en zijn twee tieners in Kabul had vermoord. Overal was zeer strenge beveiliging. Bidt voor dit volk.

Het was interessant om aan Afghanen les te geven. Het is een heel andere cultuur waardoor onze lessen wat aangepast moesten worden.

We hebben een van hun kleutercentra geobserveerd. De moeders gaan ook mee naar de World Vision kleuterklas. Ik heb ze gevraagd hoe ze het vonden en of ze het moeilijk vonden om iedere dag twee uur naar school te gaan. Ze antwoorden unaniem dat heel blij waren dat zij nu ook samen met hun kinderen mee konden leren lezen en schrijven en ze vonden dat hun kinderen veel beleefder, schoner en prettiger in de omgang waren geworden nu ze naar school gaan. De juf gaf hun ook nog aparte lessen in borstvoeding, hygiëne en voedingsleer. Ze waren heel dankbaar.

Ik merkte dat het een groot pluspunt is als je de taal kent. Maar alle trainees vroegen aan het eind of ze elke drie maanden zo'n opleiding konden krijgen. Dat was be-moedigend voor ons, maar het is helaas niet mogelijk. We hopen dat er wat Afghanen naar ECEC komen zodat we ze hier kunnen opleiden.



Bereik kinderen met God's woord

Teach heeft in de afgelopen maand 2.886 kinderen bereikt met hun poppenshow en kinderprogramma's over het kerstverhaal en over andere Bijbelse onderwerpen. Ze hebben onder andere in kindertehuizen en sloppen wijken opgetreden.

Heerlijk om deze kinderen zo te zien genieten van een een mooie liefdevolle boodschap die hoop brengt in hun leven.

Kerst in Nepal

De overheid is nog steeds bezig om de grondwet te veranderen. Op 22 januari is de deadline. Vrijheid van godsdienst is momenteel een zeer gevoelig punt.

Er was een speciaal Kerstprogramma georganiseerd waar onder andere de minister president en de woordvoerder van het kabinet waren uitgenodigd. Zij spraken met respect en hoop tot de Christenen.

Allemaal van harte een heel gezegend en speciaal 2015 toegewenst!

Gebedspunten:

- Mijn moeder die in het ziekenhuis ligt met gebroken hand en voet beentjes (van de trap gevallen).
- ECEC en TEACH – dat we voor heel veel kinderen verandering en verbetering mogen brengen in hun leven en in de kwaliteit van hun onderwijs.
- Dat de grondwet eindelijk klaar mag komen en dat de situatie in Nepal mag verbeteren.
- Mijn broer Ad en schoonzus Marja die deze week bij mij op bezoek komen.

Hartelijke groeten van Reiny



Reiny de Wit
Early Childhood Education Centre (P)
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal
tulipdw@yakpost.net
(00977) 9851031110 (mobiel)

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.Stichting-Teach.nl
Info@Stichting-Teach.nl
010-234 16 30



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
Binnensingel 103
3134 NB VLAARDINGEN
IBAN NL82INGB0005642489



zending verbindt
Reiny de Wit wordt mede
ondersteund door de GZB

