



Rondzendbrief



Rondzendbrief 101, april 2015

Lieve vrienden en familie,

Twee jaar geleden kreeg Shanti het bericht dat haar man was verongelukt. Ze waren een jong gezinnetje; vader, moeder en twee kinderen. Haar leven stond op z'n kop. Hoe moest ze nu voor haar kinderen zorgen?

Het afgelopen jaar heeft Shanti de éénjarige cursus kleuteronderwijs bij ECEC gevolgd. Ze had er de middelen niet voor maar met behulp van giften is het gelukt. Ze is op 26 februari geslaagd, samen met 35 andere studenten en heeft nu een baan als lerares. Zij en haar schoonouders waren zo dankbaar voor deze uitkomst. Ze heeft een baan en kan haar kinderen onderhouden.



Shanti en Reiny tijdens de diploma uitreiking

Ook Hadassah heeft de cursus gevolgd met behulp van giften. Zij had al eerder kortere cursussen gevolgd en werkte al meer dan vier jaar op een goede kleuterschool. Zij deed het zo goed dat zij nu is aangenomen bij ECEC als assistent trainer. Zij heeft praktische ervaring in het lesgeven aan kleintjes en haar inzicht helpt anderen. Zij gaat nog vier maanden door naar de universiteit zodat ze een graad in kleuteronderwijs kan behalen.



Hadassah Karthak met haar opa Ds. Karthak

Het is mooi om de getuigenissen te horen van de gediplomeerden. Velen vertelden dat ze niet alleen meer inzicht hebben gekregen in onderwijskunde, maar dat ze als persoon erg gegroeid zijn door de coaching en door de lessen over persoonsvorming.

Inmiddels is een nieuwe cursus van een jaar gestart met 35 studenten. Daarnaast zijn er veel korte cursussen.



Diploma uitreiking 25-02-2015

USA collega op ECEC

Sinds een paar maanden is ons team versterkt met een lerares uit Amerika, Amber Hehensee. Zij is vooral gespecialiseerd in het helpen van kinderen met problemen in het gewone onderwijs. Heel veel scholen weigeren kinderen aan te nemen die iets anders zijn.

Zelfs ADHD en dyslexie zijn al redenen om de kinderen niet toe te laten op hun school omdat het de gemiddelde eindresultaten van hun school naar beneden zou halen. Het Ministerie van Onderwijs moedigt scholen aan om deze kinderen geïntegreerd les te geven. Helaas worden de leerkrachten niet getraind op welke manier deze kinderen begeleid moeten worden. Amber ontwikkelt, samen met enkele van onze ECEC leraren een cursus om de leraren handvatten te geven zodat ieder kind met een leer- of gedragsprobleem geholpen kan worden.

We hopen dat op deze manier meer kinderen kans krijgen op een goede toekomst.



Amber Hehensee

Aan de andere kant

Het werk is succesvol, gaat heel goed en we maken een groot verschil in het onderwijs, maar financieel zijn er toch wel wat zorgen. Op de productie afdeling heeft een herstructurering plaatsgevonden omdat deze afdeling verlies leed. Vijf personeelsleden zijn als gevolg hiervan ontslagen. Dat was vooral moeilijk omdat er in Nepal geen sociale voorzieningen zijn voor werklozen. Toch kon ECEC het verlies dat we daar maakten niet langer dragen. We hopen dat we aan hen privé werk kunnen uitbesteden.

TEACH

Op verzoek van de TEACH afdeling in India wordt het zondagsschoolleerplan dat wij hebben geschreven nu ook in het

Engels vertaald zodat het daarna in andere stammentalen voor met name India vertaald kan worden.



TEACH team voert kinderprogramma uit in Sindhupalchowk

Verlof

Ik ben momenteel in Nederland vanwege mijn moeder's situatie. Ze moest weer verhuizen en is nogal in de war. Ik ben veel bij haar. Bidt dat zij zich snel op haar gemak voelt in de woonruimte met mantelzorg waar ze nu woont. Ons ouderlijk huis moet leeggeruimd worden. Ook is mijn zus in Canada erg ziek en daarom zijn mijn broer en ik van plan haar op te zoeken in mei. Ik hoop tot 11 juni in Nederland te zijn en hoop jullie spoedig te ontmoeten.

Bedankt voor jullie steun!

Hartelijke groeten van Reiny

Ontmoeting met Reiny

Op 12 mei is Reiny te gast bij de wijkavond van de Grote Kerk te Vlaardingen. Het programma start om 20.00 uur, in het tweede deel zijn Albert en Esther Knoester te gast die wat vertellen over hun werk in Israël. U bent van harte welkom in 'de Dijk', het wijkgebouw van de Grote Kerk aan de Maassluisdijk 5 te Vlaardingen. Parkeren kunt u in parkeergarage 'Parking Stadhuis', Dr. Sacharovplaats 3, 3131 MH Vlaardingen. Vanaf 20.00 uur kunt u gratis parkeren in de wijk.

Reiny de Wit
Early Childhood Education Centre (P)
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal
tulipdw@yakpost.net
(00977) 9851031110 (mobiel)

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.Stichting-Teach.nl
Info@Stichting-Teach.nl
010-234 16 30



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
Binnensingel 103
3134 NB VLAARDINGEN
IBAN NL82INGB0005642489



zending verbindt
Reiny de Wit wordt mede
ondersteund door de GZB