



Rondzendbrief



Rondzendbrief 102, mei 2015

Lieve vrienden en familie,

De afgelopen weken is er veel gebeurd in Nepal. Veel mensen benaderen me met vragen over hoe ze kunnen helpen. U hebt allemaal de beelden op TV of internet gezien. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Inmiddels zijn er meer dan 8.000 doden en 18.000 gewonden geregistreerd. Hele dorpen zijn ingestort en er vinden land-verschuivingen en lawines plaats in de bergen. Vooral de districten waar wij (ECEC) met scholen werken zijn zwaar getroffen. Heel veel dorpen en scholen zijn er niet meer.

De beving vond plaats tijdens de kerkdiensten. In Kathmandu was dat de redding van velen want later ontdekten ze dat hun huis was ingestort. 600 Mensen sliepen op het kerkplein onder tentzeil (300 leden en 300 bewoners uit de buurt). Het bejaarden tehuis naast de kerk is aan één kant gescheurd waardoor dit deel niet meer bruikbaar is. De bejaarden verblijven nu in de eetzaal beneden.

Ik ben dankbaar dat er op die dag geen school was. De kinderen waren bij hun ouders. Er is eigenlijk maar één persoon die ik ken omgekomen. Maar veel collega's en vrienden hebben huizen waar ze niet meer veilig in kunnen wonen en iedereen kent wel iemand die gewond of omgekomen is. Het is een zegen dat de ECEC en TEACH gebouwen nog redelijk goed zijn. Wel is bij ECEC het hele watersysteem op het dak verwoest.

Twee weken na de aardbeving kwam het gewone leven in Nepal weer een beetje op gang. Er hebben minstens 130 naschokken plaatsgevonden waarvan sommigen met een kracht tussen de 4-5 op de schaal van Richter. De hulpverlening in de afgelegen gebieden kwam daarom maar langzaam op gang.

Vorige week zijn ze bij TEACH en ECEC weer gestart met het werk. De eerste dagen zijn gebruikt om veel met elkaar te praten en iedereen de gelegenheid te geven zijn of haar verhaal te vertellen. Ook is er een counselor geweest om met het team te praten en hen te helpen bij de verwerking van het trauma.

Op 12 mei vond een tweede grote aardbeving (7.4) plaats. Terwijl ik met collega Rianne aan de telefoon was kwam er nog een naschok van 6.3 en hoorde ik het geroffel en gegil. De mensen zijn paniekerig, ontmoedigd en bang. Velen slapen weer buiten in tenten, zelfs in Kathmandu. Op 15 mei volgde nog een beving (5.4). Wanneer stopt het?

Hulpverlening

Een groot deel van het TEACH en ECEC personeel is heel actief in directe hulpverlening, wat mogelijk was onder andere door de fondsen die zijn binnengekomen op de Teach Ministries rekening in Vlaardingen.

De manager van TEACH, Devanand heeft via zijn contacten in India een groot transport met hulpgoederen ontvangen en zowel TEACH als ECEC personeel helpt bij het verwerken/distribueren van de goederen via DRCC (*Disaster Relief Christian Community*, een voor de gelegenheid in het leven geroepen platform van Nepalese kerken en christelijke organisaties). De tochten over slechte wegen naar afgelegen gebieden zijn vaak moeizaam en niet ongevaarlijk, maar gelukkig is tot nu toe alles goed afgelopen.

Veel ECEC trainers helpen bij World Vision als vrijwilligers in de door hen opgezette *Safe Places* (veilige plek) waar programma's worden uitgevoerd met kinderen in tenten.

Nu de scholen nog stilliggen (en vele verwoest zijn) worden kinderen daar opgevangen en krijgen ze de gelegenheid om al spelend de nare dingen die ze meegemaakt hebben te verwerken.

Twee van onze trainers waren op het moment van de aardbeving in zo'n gebied (Boch) en vlak nadat ze naar buiten waren gerend stortte het schoolgebouw waar ze aan het lesgeven waren in. Zij zijn naar Kathmandu gekomen en weer teruggegaan met tenten en andere hulpverlening. Zo zijn we ook hulp aan het verlenen in Dhading en gebieden/plaatsen waar ECEC op dit moment bezig is met een trainingstraject. We vinden het belangrijk te laten zien dat we met hen meelevend en zo de liefde van Christus met hen te delen.

Hoe verder?

De aardbeving heeft enorme invloed op onze organisatie, daar we verwachten dat niet veel mensen de komende maanden geïnteresseerd zal zijn in een training in kleuteronderwijs. (Ons grote 5 jaren contract was in Dhading, het meest getroffen gebied.) We zijn blij dat we de handen uit de mouwen kunnen steken voor de noodhulp, maar aan het einde van de maand moeten we toch onze mensen salarissen betalen. Dit baart grote zorgen.

Zegen

Allereerst zijn we gevraagd door UNICEF om een groot aantal pakketten te maken met speelgoed en materialen om te distribueren naar de getroffen gebieden. Dat is meteen een flink stuk werk.

Trauma verwerkings leerplan

Verder is er in de afgelopen week door ECEC collega's hard gewerkt om een lessenspakket te maken voor scholen om hun onderwijzers/ouders te bekwalamen in de opvang/omgaan met zichzelf en de kinderen in de nasleep van de aardbeving. We verwachten dat veel scholen en organisaties daar belangstelling voor zullen hebben. Mogelijk kunnen we ook op de lange termijn op projectbasis betrokken

blijven bij wat World Vision doet voor de kinderen.

Hoe kunt u helpen?

- Bidt voor rust, kracht en wijsheid om hulp te verlenen en ook verder te kunnen gaan in het werk.
- Bidt tegen corruptie en misdaad en ziektes.
- Bidt voor de transporten. De wegen zijn slecht, er is gevaar voor plunderen (er zijn berichten van lokale mensen die de weg blokkeren omdat ze vinden dat zij de spullen nodig hebben).
- Dank voor de vele hulp voor Nepal door allerlei organisaties.
- Dank voor de gelden die binnen komen en het voor ons mogelijk maken de mensen om ons heen te helpen.

Wij doen ons best om zoveel mogelijk inkomen te genereren, maar in de komende maanden hebben we de zorg om salarissen voor de TEACH en ECEC staf te kunnen betalen. Daarnaast willen wij financiële hulp aan de onderstaande projecten bieden:

- Tenten (dekzeilen) voor de gebieden waar wij projecten uitvoeren: Gorkha, Boch en Tandrang.
- Bijdrage aan gezamenlijke hulpverlening kerken (Namuna Christian Samudja).
- Aankoop van boekjes 'When something terrible happens' die gebruikt worden bij de trauma verwerkings cursus die ontwikkeld wordt.
- Hulp voor de opbouw van ECD centers in Dhading (via NGO waar wij mee werken). Veel scholen waar wij via deze NGO mee werken zijn verwoest.
- Bijdrage aan transport voor bovenstaande projecten.

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

In liefde verbonden,
Reiny de Wit

Reiny de Wit
Early Childhood Education Centre (P)
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal
tulipdw@yakpost.net
(00977) 9851031110 (mobiel)

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.Stichting-Teach.nl
Info@Stichting-Teach.nl
010-234 16 30



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
Binnensingel 103
3134 NB VLAARDINGEN
IBAN NL82INGB0005642489



Reiny de Wit wordt mede
ondersteund door de GZB