

Rondzendbrief 103

December 2015



Lieve familie en vrienden,

*Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zover gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen. Jesaja 55:9*

Groeten vanuit Doetinchem

Het is lang geleden dat ik meerdere seizoenen in Nederland ben geweest. Ik heb al meerdere malen mijn terugkeer naar Nepal gepland maar door de fluctuerende gezondheid van mijn moeder heb ik dit uit moeten stellen. Eind november ben ik weer naar Nepal vertrokken.

Gebeurtenissen afgelopen maanden

Er is heel veel gebeurd in de afgelopen maanden. Op 25 april vond de verschrikkelijke aardbeving in Nepal plaats. Een tweede grote aardbeving volgde twee weken later gevolgd door meer dan 440 naschokken. Er zijn veel scholen, tempels, kerken, en huizen ingestort, vooral oude constructies.



Dubbel gevoel

Voor mij was het een dubbel gevoel om tijdens die aardbeving in Nederland te zijn. We hadden deze aardbeving al lang verwacht maar dan komt het toch onverwachts. Doordat ik niet weg kon in Nederland voelde ik me machteloos en ver weg.

Maar met dankbaarheid kan ik meedelen dat, door de snelle hulp en giften, mijn collega's op TEACH en ECEC meteen aan de slag konden met hulpverlening.



De eerste maand waren bijna alle werknemers bezig om hulp pakketten te brengen naar de getroffen gebieden via moeilijk begaanbare paden waar ze afschuwelijke taferelen aantroffen. Mijn ECEC vrienden zetten gelijk na de aardbeving een praktische trauma verwerkingscursus op voor leerkrachten en ouders. Verder hebben ze World Vision geholpen met opvang voor kinderen en heeft ECEC spelmaterialen verstrekt die werden besteld door UNICEF. TEACH heeft de cursus aan kinderwerkers in de kerken aangeboden. Meer dan 4.000 mensen zijn geholpen door de training. Mensen kwamen verslagen binnen en werden zo goed geholpen om daarna aan de slag te kunnen gaan met kinderen.

Gevolgen van de schok

Een aantal kerkleden waren op het moment van de aardbeving in de kerk. Als zij thuis geweest zouden zijn waren ze omgekomen in de puin. Gelukkig, zij leven nog.

In een kerk in Dhading, een gebied dat ernstig is getroffen is de dominee met 26 gemeenteleden omgekomen. Voordat het 'amen' klonk was de schok er en ze waren niet op tijd uit dit gebouw. Veel mensen zijn verslagen.

Shanti

Wekelijks krijg ik bericht van Shanti. Haar ziekelijke moeder en vier jongere broertjes en zusjes waren op het nippertje ontsnapt uit hun instortende huis. Een neefje lag nog binnen. Hij is omgekomen.

Nu wonen ze nog steeds onder een stuk plastic. Ze zijn alles kwijt, probeer je dat maar eens in te denken! Wel kreeg de huisbaas geld van de overheid om zijn huis weer op de bouwen. De mensen die de kamers huurden krijgen niks! Deze familie krijgt nergens anders een kamer omdat ze de huur niet kunnen betalen. Heel veel mensen wonen daardoor nog in tenten in de stad en ook op de heuvels rond Kathmandu.

Grondwet

De grondwet van Nepal is eindelijk, na 8 jaar klaar! Vlak voor de vergaderingen van de ondertekening van deze grondwet was het nog even spannend of het een Hindoestaat zou worden. India drong daar op aan. De meerderheid van het kabinet stemde voor een seculiere staat, we zijn hier blij mee. India is zeer teleurgesteld en houdt de grenzen naar Nepal gesloten voor goederen. Hierdoor heeft Nepal al ruim 5 weken geen benzine, diesel, gas om op te koken en andere goederen. Een groot probleem. Ze beschuldigen de stammen in zuid Nepal die een eigen federatie willen dat die de grenzen sluiten. Deze twee groepen maken ze het leven in Nepal nog moeilijker.

Familie in Canada

Eind mei mocht ik, met mijn broer, nog een laatste bezoek aan mijn zus in Canada brengen. Ze was erg ziek. Zes dagen achter elkaar bezochten we haar. Toen moesten wij weer naar huis. Precies een week na ons afscheid overleed ze. We zijn heel dankbaar dat we die tijd hadden met haar en haar kinderen en kleinkinderen. Een strijd van vele jaren, maar nu heeft mijn zus rust en vrede. We hebben als broers en zussen de begrafenis via Skype kunnen volgen en waren daar dankbaar voor.

Familie in Nederland

Mijn moeder, die tot eind december 2014 nog alleen woonde, heeft vanaf die tijd van alles meegemaakt, zowel lichamelijke als psychische problemen. Ieder keer denken we: Hoe lang houdt ze het nog vol, hoe lang mag ze nog bij ons zijn?

Ze houdt de spanning er wel in. Ze is in een prachtig tehuis gekomen waar ze heel goed voor haar zorgen. Wel wordt de familie regelmatig ingeschakeld. Afgelopen weken werd ik enkele keren gebeld door het tehuis en leek ze heel ernstig ziek. Nu krabbelt ze weer op, maar we zien wel dat ze steeds zwakker wordt.

Dat maakt dat ik al meerder keren mijn terugkeer naar Nepal moest uitstellen. Omdat alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden ook van mij zijn tol nam heeft dit zorgverlof lang geduurd.

Dertig jaar heeft mijn moeder en familie mij gesteund in Nepal en nu wil ik er heel graag voor hen zijn.

Gebedspunten:

- Dank God voor Zijn trouw, genade en kracht. Hij geeft troost in verdriet.
- Bidt voor Nepal, een gebroken land.
- Bidt voor onze collega's die, ondanks het trauma en de angst weer moedig verder zijn gegaan.
- Bidt voor mijn familie en mij. We hebben God's kracht en troost nodig.
- Bidt voor Interserve en mijn Thuisfront commissie.

Tot slot wens ik jullie een gezegend Kerstfeest toe en een goed 2016!



In liefde verbonden,
Reiny de Wit

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.stichting-teach.nl

✉ Info@stichting-teach.nl

☎ 010-234 16 30

Reiny de Wit

Early Childhood Education Centre (P)
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal

✉ tulipdw@yakpost.net

☎ (00977) 9851031110 (mobiel)



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
Binnensingel 103
3134 NB VLAARDINGEN
IBAN NL82INGB0005642489



Reiny de Wit wordt mede ondersteund
door de GZB