

Rondzendbrief 105

Augustus 2016



Lieve familie en vrienden,

Ik ben sinds een week weer terug in Kathmandu, en realiseer me hoe snel je weer went aan lokaal nieuws. Een paar krantenkoppen:

- In de afgelopen zes maanden zijn er in Nepal vier vliegtuigen verongelukt, de overheid stelt onderzoek in.
- Een 18-jarig meisje is mishandeld en door haar man en schoonmoeder verbrand omdat ze de bruidsschat niet kon afbetalen.
- Kathmandu Vallei telt 50 cholera-patiënten. Voorzichtig met drinkwater! (Drinkwater is na de aardbeving vermengd met afvoerwater.)
- Een bus schoot van de weg in Kavre; 25 doden en 43 gewonden (een bus met 35 zitplaatsen en 90 mensen!). Later hoorde ik dat een vrouw en haar dochtertje van een zustergemeente zijn omgekomen bij dat busongeluk. Haar man heeft het overleefd omdat hij op het dak zat.

Ik kan zo gauw geen vrolijk artikel vinden, maar bovenstaand geeft wel wat weer van de cultuur en sociale omstandigheden in dit land.

TEACH-team gearresteerd

Op 18 juni stond onderstaande foto in de krant. Na een kinderprogramma op twee scholen in Dolakha, waar het team activiteiten verrichtte om kinderen te helpen om over hun angst heen te komen na de aardbeving, reisden ze terug. Bij de politiepost van het district werd de auto gestopt en tot hun verbazing werd het team gearresteerd. Het team en de directeuren van de scholen werden beschuldigd van het bekeren van kinderen tot het Christendom. Op de foto zie je dat op de tafel voor hen een bijbel, traktaatjes en zakdoeken liggen die de kinderen hebben kregen aan het eind van het programma.



In de krant staan vaak dergelijke foto's van opgepakte misdadigers, maar dan liggen er gesmokkelde wapens of drugs op de tafel. Ze hebben 10 dagen vastgezeten en werden dagelijks ondervraagd, soms met geweld. Ze vertelden me over hun angst, boosheid, verwardheid en pijn in het begin. Maar toen ze zorg en liefde van de lokale gelovigen ontvingen werd het anders. Ze kregen dagelijks goede maaltijden met vlees en heel veel fruit van deze broeders en zusters. Ze deelden dat met medegevangenen die anders bijna niets kregen. In de 'mannen cel' werden veel gesprekken gevoerd over het geloof. Zelfs de politie die hen ondervroeg weet nu veel meer over Jezus. Ze zijn na 10 dagen vrijgekocht. De kerken hebben een commissie gevormd die in gesprek is gegaan met de overheid over het nieuwe grondwet-artikel dat verandering van religie verbiedt en het een misdaad noemt als iemand daar behulpzaam bij is geweest.

De rechtszaak loopt nog steeds. Op 5 september vindt de laatste zitting plaats. Ondertussen gaat het TEACH team weer door met het opleiden van kinderwerkers voor de kerken en kinderprogramma's. De advocaten verwachten een positieve uitspraak. Bidden jullie mee?

Kabinet in Nepal

Het Nepalese kabinet is twee weken geleden gevallen. Nu is er een nieuwe minister president, Pushpa Kamal Dahal aangesteld, een prominent communistisch leider. Hij is neutraal. Sommige fanatieke Hindu fundamentalisten zijn nu uit het kabinet verdwenen. We wachten af hoe het nu verder zal gaan. Er zijn veel buitenlanders vertrokken omdat hun visum niet werd vernieuwd. Persoonlijk heb ik goed nieuws: Ik heb mijn visum zonder problemen gekregen! Ik ben zo dankbaar.

Droom

ECEC heeft een vijfjarig projectvoorstel ingediend bij een donor. Het betreft een College (PABO), waar een dagopleiding voor basisschool leraren op Bachelor's niveau gegeven wordt. Helaas is dit voorstel niet gehonoreerd. We blijven zoeken naar mogelijkheden zodat die droom waar kan worden zodat leerkrachten meer inzicht krijgen in pedagogiek en in de ontwikkeling van kinderen en hoe zij leren.

Persoonlijk

Op 5 juli is mijn lieve moeder overleden toen wij allemaal om haar heen stonden.



Ik ben dankbaar voor de tijd en zorg die ik aan haar mocht geven in het laatste jaar van haar leven. Zij was altijd heel betrokken bij Nepal en Interserve. Haar begrafenis was terecht een dankdienst.

Terug in de kerk

Het was hartverwarmend om weer in de gemeente te zijn. Na de dienst ging ik even naar de 'oma's, die in het bejaardenhuis bij de kerk wonen. Eén pakte me bij de hand en zei dat ze dagelijks voor me gebeden had. Oma Chanda Maya (94) vroeg naar mijn moeder en mijn familie en bleek goed op de hoogte. Het zijn zulke trouwe gebedspartners.



Selfie met Oma Chanda Maja

Gebeds- en dankpunten

- Voor TEACH en de rechtszaak die op 5 september plaats vindt.
- Voor vrijheid van godsdienst.
- Voor ECEC en het overdrachtsproces.
- Dank voor mijn visum.

Ook jullie wil ik hartelijk bedanken voor jullie belangstelling en steun. Veel zegen.

Hartelijke groeten van Reiny

Stand van zaken fondsenwerving

Reiny zal de komende jaren de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse management van de onderwijsactiviteiten voor de door haar opgerichte organisaties Teach en ECEC geleidelijk overdragen aan Nepalese leiders. Het doel is dat het werk binnen deze organisaties na haar vertrek op volle sterkte met behoud van kwaliteit kan doorgaan. Teach en ECEC zijn inmiddels volwassen organisaties die een niet meer weg te denken plaats hebben verworven in het onderwijsveld van Kathmandu.

We zijn heel blij te kunnen melden dat de fondsenwerving voor het jaar 2016 bijna rond is. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn wij nog dringend op zoek naar mede-investeerders om de overdracht mogelijk te maken. U kunt ons hier bij helpen door uw steun toe te zeggen of ons te attenderen op mogelijke fondsen of organisaties die hier behulpzaam bij kunnen zijn.

Helpt u ons mee? Dit kan door uw bijdrage voor Reiny over te maken aan Stichting Interserve Nederland inz. TFC R. de Wit NL82INGB0005642489.

Wilt u meer weten over de overdracht van het werk? Neem dan contact op met info@stichting-teach.nl of telefonisch met het secretariaat 010 234 16 30.



Hartelijke groeten TC Reiny de Wit

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.stichting-teach.nl

Info@stichting-teach.nl

010-234 16 30

Reiny de Wit

Early Childhood Education Centre (P)

G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal

tulipdw@yakpost.net

(00977) 9851031110 (mobiel)



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05

o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
De Kleine Buitenweide 8
3134 AH VLAARDINGEN
Giro: NL82INGB0005642489
Stichting Interserve Nederland



Reiny de Wit wordt mede ondersteund door de GZB