

Rondzendbrief 106

December 2016



'Ik verkondig jullie grote vreugde, die iedereen zal ten deel vallen: vandaag is jullie Redder geboren, namelijk Christus, de Heer.'
(Het evangelie van Lucas 2:11)

Lieve familie en vrienden,

De afgelopen jaren is Kerst in Nepal een nationale feestdag geweest, maar sinds vorig jaar is dat afgeschaft. Dat neemt niet weg dat de Redder ook in Nepal is. De velen die Christen zijn geworden zijn Zijn lichtdragers. Het werk van God gaat door!

Feest bij TEACH Nepal

Na negen keer voor de rechtszaak naar Doloka te zijn geweest, zijn onze vier TEACH vrienden, hun chauffeur, de twee plaatselijke schooldirecteuren en de predikant de afgelopen week eindelijk vrijgesproken.



Het heeft veel tijd, energie en geld gekost maar dankzij de vele gebeden en samenwerking van de kerken heeft de rechter uitgesproken dat ook Christenen beschermd moeten worden en dat het uitdelen van een stripverhaal heel wat anders is dan 'kinderen forceren tot het Christendom over te gaan.' We danken God voor de uitspraak. Als de advocaten van de overheid die het geding aan waren gegaan niet binnen 35 dagen in hoger beroep gaan is de zaak voorbij.

Tussen de rechtszaken door is het TEACH team gewoon doorgegaan met het werk onder de kinderen in de kerken. Vooral Barnabas, de voorzitter van TEACH Nepal was er erg nauw bij

de zaak betrokken. We hadden vorige week eindelijk tijd voor een vergadering en een feestmaaltijd met het bestuur en het personeel van TEACH.

Christelijke directeuren van scholen en kindertehuizen hebben, naar zeggen, een waarschuwing van de overheid gekregen dat, als er bij inspectie een Bijbel in hun tehuis gevonden wordt, hun vergunning wordt ingetrokken en ze alles in beslag nemen. De tijden zijn veranderd. Voor internationale organisaties wordt het lastiger om visa te krijgen, vooral als er iets over God in hun visie en doelen staat.

ECEC conferentie

Begin oktober hebben wij een Early Childhood Education (ECE) conferentie georganiseerd voor professionele onderwijskrachten die met kleuters werken. Het was een hele klus om het te coördineren, maar al het ECEC personeel heeft zich fantastisch ingezet. Het was de eerste keer dat we zo iets organiseerden. We kregen veel hulp van vrijwilligers. Er waren vrienden uit Singapore, Noorwegen, Spanje en Engeland die op eigen kosten kwamen en hun professionele bijdrage leverden. Er kwamen 580 bezoekers uit Nepal, India en zelfs Buthan. Naast de inleidende sprekers waren er 56 workshops waar experts praktische en interactieve lessen gaven. Iedereen leerde nieuwe dingen.



We hebben deskundige ECEC collega's van andere organisaties en universiteiten uitgenodigd om als 'Stakeholders' samen terug te blikken. We hebben met elkaar het succes gevierd, maar we kregen ook constructieve feedback over wat volgende keer anders zou kunnen. Het is geweldig om deel uit te maken van een nationaal forum dat het kleuteronderwijs verder wil ontwikkelen in Nepal.

Leiderschap training

Twee ervaren Singaporese consultants in leiderschap gaven meteen na de conferentie een tweedaagse seminar over 'leiderschap in moeilijke tijden'. Er waren 69 deelnemers vanuit heel Nepal. Voor ons was het 'even bijkomen' terwijl we van zulke goede sprekers mochten leren.



Themawerkplan voor kleuterscholen

Ook werd het ECEC team bemoedigd en begeleid in hun vragen over de lesmethoden die ze voor ECEC aan het ontwikkelen zijn. De ECEC trainers hebben hard gewerkt aan een Themawerkplan voor kleuterscholen dat ondersteuning biedt aan het in de praktijk brengen van de opleiding. Deskundigen van SEED, een opleidingsinstituut in Singapore gaven ons ruim vier uur feedback en advies op ons werk. Heel bemoedigend!

Dankbaar

Het ECEC team heeft een dankdag gehouden op de organische boerderij van vrienden.

Business consultant

De week daarna kwam business consultant Hans van Wijhe op bezoek om ECEC's management verder te begeleiden in de strategie om in het komende jaar het dagelijks management van ECEC over te dragen aan Nepalese collega's. Het werd besproken op verschillende niveaus: Met de Nepalezen in leiderschap, met de Raad van Toezicht en met het advies bestuur (Nepalese leiders die het bestuur van TEACH en

ECEC zijn). Er zijn nog heel wat dingen uit te werken, maar we hopen dat we in het midden van 2017 een Nepalese CEO zullen hebben.

Van harte wil ik jullie een gezegende kerst en 2017 toewensen.

Hartelijke groet,
Reiny

Dankbaar voor:

- De vrijspraak van het TEACH team.
- De geweldige conferentie.
- Jullie trouw en support.

Gebed voor:

- Aanstellen van een nieuwe CEO voor ECEC.
- Overdracht dagelijks management in 2017.
- Een nieuwe manager voor TEACH Nepal.

Stand van zaken fondsenwerving

We zijn blij te kunnen melden dat de fondsenwerving voor de uitzending van Reiny dit jaar positief afgerond is. Zoals in deze brief te lezen is zal vanaf 2017 jaar de overdracht van het management naar de Nepalese staf plaats vinden. Reiny zal dan tot eind 2019 nog blijven en borgen dat het werk van de door haar opgerichte organisaties Teach en ECEC op volle sterkte en met behoud van kwaliteit kan doorgaan. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn wij nog dringend op zoek naar mede-investeerdere om het laatste deel van de uitzending te kunnen realiseren. Helpt u daarin mee? Dit kan door uw bijdrage voor Reiny over te maken aan Stichting Interserve Nederland inz. TFC R. de Wit NL82INGB0005642489.

Wilt u meer informatie over de overdracht van het werk? Neem dan contact op met info@stichting-teach.nl of telefonisch met het secretariaat 010 234 16 30.

Hartelijke groeten TC Reiny de Wit



Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? www.stichting-teach.nl

Info@stichting-teach.nl

010-234 16 30

Reiny de Wit

Early Childhood Education Centre (P)
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal

tulipdw@yakpost.net

(00977) 9851031110 (mobiel)



IBAN NL94 INGB 0001 9423 05
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve
T.C. Reiny de Wit
De Kleine Buitenweide 8
3134 AH VLAARDINGEN
Giro: NL82INGB0005642489
Stichting Interserve Nederland



Reiny de Wit wordt mede ondersteund
door de GZB