

Rondzendbrief 108

Juni 2017



Lieve familie en vrienden,

Gisteren na kerktijd stonden en zaten overal mensen met elkaar te praten. Ik zag vier dames bidden voor een kind. Het raakte mijn hart. Ik wilde u dit plaatje niet onthouden.



Jesus vroeg ons om de kinderen tot Hem te brengen, want 'voor zulke is het koninkrijk van God'. Deze dames brachten dit kind bij Jezus. Samen met TEACH Nepal en TEACH India blijven we ons inzetten voor de kinderen.

Verkiezingen in Nepal

Inmiddels is de eerste helft van de verkiezingen in Nepal rustig verlopen. De verkiezingen vinden per provincie plaats in drie fasen in de verwachting dat de oppositie en daarmee mogelijke onrust vermindert.

Van de zeven provincies hebben inmiddels drie provincies hun eigen lokale overheid gekozen. De democratische partij en de UML (United Marxist Lenin) hebben in de meeste plaatsen gewonnen. Voor de christenen is dat wel gunstig. Op 28 juni wordt er in drie andere provincies gestemd, de laatste provincie volgt in september. Iedereen is vol verwachting, want het betekent dat het beleid gedecentraliseerd wordt waardoor de lokale overheid minder invloed heeft. Dit zal voor ons, net als andere NGO's gevolgen kunnen hebben. Tot nu toe hebben we goede relaties

met de kleuterafdeling van het Ministerie van Onderwijs, maar zij zullen dus niet meer dezelfde autoriteit hebben. We hopen van harte dat iedere provincie zich in zal zetten voor beter basis en onderbouw onderwijs.

Kleuteronderwijs forum

In april heb ik twee dagen deelgenomen aan een workshop van het Ministerie van Onderwijs met een forum van kleuterschool experts om het leerplan en leermiddelen te herzien en om de toekomst van het kleuteronderwijs te bespreken. Als enige buitenlander was het soms pittig om alles in het Nepalees te volgen, maar ik heb genoten van de samenwerking met mijn Nepalese collega's.



ICDP

ICDP is een internationaal effectief opvoedingsprogramma. Na een jaar lang opleidings sessies van professoren uit Noorwegen gehad te hebben afgewisseld met perioden van huiswerk (het opleiden van facilitators) zijn er op 31 mei maar liefst 14 trainers geslaagd voor deze unieke opleiding. De meesten werken bij ECEC en TEACH. Ik ben een van de gelukkigen. Tijdens de opleiding hebben alle trainers in paren elk twaalf facilitators opgeleid. Wij hebben op hen 'geoeffend', het was heel leuk.

De facilitators die door mijn groepje zijn opgeleid, hebben op hun beurt 60 ouders bereikt met het programma. Iedereen is enthousiast!



De facilitators opgeleid door Rianne en Reiny

Wij hopen nu veel facilitators op te leiden door het hele land. Door deze cursus leren groepen ouders acht weken lang twee uur per week dramatiseren, discussiëren en worden cases behandeld. Iedere week biedt de cursus een nieuw thema aan. De training zorgt dat er begrip ontstaat tussen ouders en kinderen, ongeacht de leeftijd en cultuur. Ouders wisselen met elkaar van gedachten en leren van elkaar. Het programma wordt ondersteund door de UN en WHO en wordt in 55 landen toegepast. ECEC brengt het verder in Nepal. Mijn volgende training geef ik begin juli, samen met een college aan een groep mensen uit verschillende districten, van Safe the Children.

De nieuwe General Manager

In mei heeft een neutrale commissie de selectie gedaan voor een Nepalese manager voor ECEC. We zijn dankbaar dat deze stap is gezet en dat Pitambar de leiding op zich zal nemen binnen ECEC. Hij werkt al acht jaar bij ons en heeft veel kennis opgedaan over het onderwijs. Hij heeft een goed netwerk opgebouwd, hij is een visionair en ik heb vertrouwen in zijn leiderschap.

Josien en Ad Los hopen in november naar

Nederland terug te keren. We zullen hen erg missen. Kunti, die in Finland studeerde met als doel terug te keren naar ECEC heeft haar ontslag genomen omdat ze in Finland wil blijven voor verdere studies. We zijn nog op zoek naar een goede opvolging van Josien zodat ook op organisatorisch vlak ECEC kan groeien richting verzelfstandiging. Ik zelf ben als voorzitter van de Raad van Toezicht een raadgever en coach waar dat nodig is.

Helaas hebben we in het afgelopen jaar afscheid genomen van totaal acht personeelsleden, waarvan vijf docenten. Dat geeft extra werk, omdat ze allemaal al heel wat ervaring hadden opgebouwd. We voelen ons op het moment een beetje als Gideon die een groot leger voor zich had en hoopte dat te verslaan met 30.000 man. Maar God maakte duidelijk dat het met 300 man ook kon. We hebben wijsheid en gebed nodig.

Verlof

Ik hoop van 24 augustus tot 23 oktober naar Nederland te komen. Dit keer zou ik graag op bezoek komen bij groepen, gewoon als gast. Ik heb nu meer tijd voor presentaties tijdens mijn verlof. Aarzel niet me op de koffie te vragen omdat u bang bent dat ik te druk ben. Ik kom graag.

Dankpunten

- De benoeming van een General Manager voor ECEC.
- Jonge bestuursleden die zich actief inzetten om TEACH Nepal te helpen.
- Jullie trouw in voorbede en gaven.

Gebedspunten

- De verdere verkiezingen in het land.
- Voor de nabije toekomst van ECEC met alle veranderingen van leiderschap.
- Voor het werk van TEACH Nepal en India in zondagsscholen in steden, dorpen en sloppenwijken.

Hartelijke groeten TC Reiny de Wit

Het nieuwe e-mail adres van Reiny is: reinyinnepal@gmail.com

<p>Thuisfrontcommissie Reiny de Wit Informatie? www.stichting-teach.nl Info? Info@stichting-teach.nl 010-234 16 30</p>	<p>Reiny de Wit Early Childhood Education Centre (P) G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal reinyinnepal@gmail.com (00977) 9851031110 (mobiel)</p>	
<p>Interserve <i>Geloof werkt</i> IBAN NL94 INGB 0001 9423 05 o.v.v. Reiny de Wit</p>	<p>Penningmeester Interserve T.C. Reiny de Wit De Kleine Buitenweide 8 3134 AH VLAARDINGEN Giro: NL82INGB0005642489 Stichting Interserve Nederland</p>	<p>gzb <i>zending verbindt</i> Reiny de Wit wordt mede ondersteund door de GZB</p>