

# Rondzendbrief 109

September 2017



Lieve familie en vrienden,

In juni ben ik samen met vier docenten van ECEC naar een conferentie voor kleuteronderwijs in Azië geweest. Samen verdiepten we ons in de nieuwste ontwikkelingen in het huidige kleuteronderwijs. We kregen ook een speciale workshop aangeboden van twee dagen door een ervaren Singaporese collega. De bezoeken aan scholen in Singapore waren een eyeopener voor de ECEC docenten.



Hadassah, een van de trainers vertelt: *'Deze reis was vol nieuwe ervaringen. Niet alleen heb ik veel over kleuteronderwijs geleerd, maar ik heb ook veel nieuwe ervaringen opgedaan zoals: de MRT-treinen en stations onder de grond, roltrappen, liften, deuren die automatisch open en dicht gaan, de zee gevoeld en geproefd, alles is schoon en mensen houden zich aan regels. Heel bijzonder!'*

## Nepalisatie management

Op 16 juli hebben we het dagelijks management voor ECEC overgedragen aan onze Nepalese collega Pitambar Neupani. Hij was het hoofd van de trainingsafdeling. Kamala Rai heeft nu zijn plek ingenomen en Dodji Pradhan werd het hoofd van de administratie afdeling. Josien Los, die het afgelopen anderhalf jaar de 'managing director' was overhandigt haar vele taken langzamerhand over aan anderen en bereidt zich voor om eind

november naar Nederland terug te keren. We zullen haar missen.



De overdracht



Pitambar

Dodji

Kamala



In gebed opgedragen voor hun taken

## Gemeentegroei

Half augustus zijn we opnieuw naar Singapore gereisd, dit maal met de leiding van onze kerk. Er vond daar een conferentie plaats over het organiseren van discipelschapgroepen in grote groeiende kerken. In onze kerk met 2.500 leden leeft al lang de vraag hoe we beter voor elkaar kunnen zorgen op zowel geestelijk gebied als in het praktische christelijke leven. Met behulp van fondsen en giften uit Singapore

konden we met een groep van 22 leiders de conferentie bijwonen. Het was inspirerend hoeveel kerken in meerdere landen het model van de Here Jezus volgen die 12 discipelen tot vissers van mensen maakte. Het model heet G12 (Generation 12 [www.visiong12.com](http://www.visiong12.com)). Het was ook heel fijn om samen met elkaar nieuwe dingen te leren, te overleggen en geïnspireerd te worden door het woord van God.

### Overstromingen

Volgens een rapport van INF zijn sinds het begin van het moessonseizoen 31 van de 75 districten in Nepal getroffen door overstromingen en grondverschuivingen. De regens waren overvloedig en de overstromingen de hevigste sinds tientallen jaren. In de Kathmandu Post werd gemeld dat er reeds 120 doden geteld zijn. Er zijn tenminste 35 andere personen vermist. Duizenden huizen zijn ondergelopen. Een woordvoerder van het Nepalese Rode Kruis zei: 'De moessonregens en overstromingen hebben in de voorbije twee weken meer dan 100.000 mensen getroffen.' De ramp is groot. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat er 27.000 ambtenaren gemobiliseerd werden in de getroffen gebieden. Zeven Nepalese legerhelikopters, motorboten en rubber dinghy's werden ingezet. Er zijn verscheurende verhalen van lichamen die blijven drijven op het water bij gebrek aan droog land om te begraven.



Veel organisaties, waaronder TEACH, helpen mee om de slachtoffers te steunen. Bidt voor de vele getroffen.

### Laatste fase van de Verkiezingen

In vijf van de zeven provincies hebben de mensen al hun lokale leiders gekozen.

Twee provincies in het zuiden van Nepal hadden grote bezwaren tegen de gebiedsverdeling met protesten als gevolg. Dit heeft tot gevolg dat daar nog geen lokale besturen zijn gekozen. Deze verkiezingen zijn gepland op 26 november en 7 december. We hopen en bidden dat deze in rust mogen verlopen, zonder stakingen en geweld.

### Verlof

Enkele weken geleden ben ik met verlof naar Nederland gekomen. Het is heerlijk dat ik in Nederland een eigen plekje heb waar ik bezoek kan ontvangen en weer even bij kan tanken. Daarnaast is er veel te regelen: onderhoud van mijn chalet, uitzoeken van bankzaken, verzekeringen en pensioen, medische keuring, ontmoetingen met partner organisaties, gebeds- en bijbelstudiegroepen, kerken en vrienden. Maar ik geniet volop van het mooie groene en schone Nederland!

### Ontmoeting

Op 16 oktober aanstaande is er gelegenheid voor een ontmoeting in de Goede Herder Kerk, Eikenlaan 10, 7004 AX Doetinchem. De avond start om 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Ik hoop ik een korte presentatie over de huidige situatie in Nepal te geven met verhalen en getuigenissen. Ik zie uit naar een fijne ontmoeting. Er is ook een verkooptafel waar nieuwe Nepalese producten te koop worden aangeboden.

### Dank- en gebedspunten

- Dank voor de nieuwe leiders op ECEC.
- Dank voor trouwe voorbidders.
- Bid voor de slachtoffers van de ramp.
- Bid voor de Nepalese leiders op ECEC en TEACH.
- Bid voor een financiële 'doorbraak' bij beide organisaties.
- Bid voor de komende verkiezingen.
- Bid voor de kerkleiding dat er wegen gevonden worden waarin de leden dieper groeien in hun wandel met God en met elkaar om getuigen te zijn in de samenleving.

Hartelijke groeten van Reiny

### Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Informatie? [www.stichting-teach.nl](http://www.stichting-teach.nl)

 [Info@stichting-teach.nl](mailto:Info@stichting-teach.nl)

 010-234 16 30

Reiny de Wit

Early Childhood Education Centre (P)  
G.P.O. Box 21941, Kathmandu, Nepal

 [reinyinnepal@gmail.com](mailto:reinyinnepal@gmail.com)

 (00977) 9851031110 (mobiel)

 **Interserve**  
*Geloof werkt*

IBAN NL94 INGB 0001 9423 05  
o.v.v. Reiny de Wit

Penningmeester Interserve  
T.C. Reiny de Wit  
De Kleine Buitenweide 8  
3134 AH VLAARDINGEN  
Giro: NL82INGB0005642489  
Stichting Interserve Nederland

 **gzb**

*zending verbindt*

Reiny de Wit wordt mede ondersteund door de GZB